

# Årets første Brevet

Lørdag morgen tidligt den 28. marts tog 4 af klubbens medlemmer til Brande for at køre årets første 200 km brevet.

3 af deltagerne Erik Mølgaard, Per Andersen samt undertegnede er mere eller mindre "gamle rotter" i denne øvelse, vores 4. deltager Bjarne Kragelund er ny i faget.

Alle blev samlet op og kursen blev sat imod Brande. Imellem Kolding og Brande går der pludselig panik i Bjarne som mener at han enten har fået de forkerte cykelsko med, eller har de forkerte pedaler på sin racer. En undersøgelse af bagagen viste at der på Bjarne's racer er monteret LOOK pedaler og skoene har SPD klamper – tilsyneladende en ny kombination – men den passer desværre ikke sammen. Bjarne havde taget sine MTB sko med i stedet for, deraf miseren.

Da var gode råd dyre, Bjarne fik arrangeret afhentning i Brande af Jette. Jeg ringede til en af de lokale i Brande og hørte om der fandtes et par LOOK klamper, her blev vi henvist til cykelhandleren i Give.

Ind forbi cykelhandleren i Give, som kl. 7 om morgenen var på sit værksted, fik købt et par SPD pedaler og lånte en nøgle – fik byttet pedaler og vupti, - Bjarne var klar til start. Tusind tak for hjælpen til "Cykelsmeden" i Give, og afhentning i Brande blev selvfølgelig annulleret.

Dette skabte naturligvis en vis forsinkelse, men vi nåede frem og fik os i hast gjort klar til start kl. 08.00.

Turen gik omkring Silkeborg, en gruppe kørte fra start stærkt som bare pokker, vi forblev i en gruppe som talte 13-14 ryttere, et par stykker blev sat af undervejs til Silkeborg.

Da vi kom til bakkerne nær Silkeborg gav vi den gas og kørte fra resten af gruppen, på nær en som fulgtes med os hjem.

Efter knap 8 timers køretid havde vi kørt 198 km med et gennemsnit på 25,3, hertil i underkant af 1300 HM, så det var nogle trætte men meget tilfredse CCM'ere der kom til Brande – en godkendt indsats.

Det har stor betydning at køre i en gruppe som kender hinandens svagheder og styrke, så på nær det lille "uheld" med de forkerte sko er tilgivet Bjarne, som kvitterede med at trække os hjem fra Nr. Snede, stærkt kørt Bjarne.

En rigtig flot tur som blev kørt i tørvejr med nogen blæst, regnen kom først da vi kørte hjem fra Brande.

Interesseret i næste 300 km brevet den 11. april – kontakt gerne en af CCM's randonneurs.

//Jørn E.