

Et nytårsforsæt der blev aktuelt igen

I min artikel fra 9. januar omtalte jeg, at mit nytårsforsæt med at cykle London-Edinburgh-London (LEL) i 2013 "kiksede" allerede 5. januar. Det annoncerede tilmeldingstidspunkt var rykket frem, og der var lukket for tilmelding, da jeg ville melde mig til løbet. I min skuffelse skrev jeg en mail til løbs-organisationen i England og spurgte, om der evt. var en venteliste. Jeg fik en venlig mail retur, hvor man meddelte, at selv om man havde øget deltagerantallet med 150, så var der stadig flere hundrede på venteliste. Med den situation ville man derfor anbefale, at jeg fandt nogle andre cykeludfordringer i 2013. Jeg måtte bare acceptere disse kendsgerninger, og jeg glemte derfor alt om løbet.

I begyndelsen af april fik jeg imidlertid en ny mail fra England, hvor de til min overraskelse meddelte, at jeg stod på venteliste. Man ventede, at der ville komme nogle få afmeldinger til løbet. Frem til den 31. maj kunne de tilmeldte nemlig fortryde og melde fra og få næsten hele startgebyret tilbagebetalt. Chancen var ikke stor, men jeg skulle maile tilbage, om jeg stadig ønskede at stå på ventelisten. Det krævede lige lidt overvejelse at få tankerne tilbage på løbet, men jeg svarede dog "Ja tak!". Det var usandsynligt, at flere hundrede ville melde fra, men så kunne jeg i det mindste have et håb frem til 31. maj.

En uge senere fik jeg en ny mail med teksten "Good news – we can now offer you a place on LEL".

Nu var det altså alvor, og jeg skulle hurtigst muligt indbetale startgebyr. I et par dage gik jeg dog og overvejede skal /skal ikke. Det var let at finde argumenter imod (og Gunver kunne hjælpe): det er over 100 timers mareridt, du er for gammel, 1400 km er alt for langt, du får kanon-ondt i bagdelen, cykle i venstre side og så også om natten - det er vanvittigt. Det er sikkert alt sammen rigtigt, men til sidst kunne jeg konkludere, at jeg ville ærgre mig de næste måneder (og resten af livet), hvis jeg ikke benyttede mig af denne chance.

Nu er jeg tilmeldt, startgebyret er indbetalt, deltagelsen er bekræftet med starttid kl. 07.45, færgebilletter er købt, campingplads ved startstedet er booked, den efterfølgende campingferie i England/Skotland er under planlægning og billetter til Tattoo i Edinburgh er købt. Nu gælder det så bare om at få trænet og få opbygget den nødvendige, mentale gejst til det går løs i England 28. juli.