

London – Edinburgh – London 1419 km. - nu er det alvor!

Søndag den 28. juli kl. 07.45 går jeg i gang med min hidtil længste distance på cykel. Løbet afvikles hvert 4. år, og ruten går - som navnet siger - fra London til Edinburgh og retur. Distancen er opgivet til 1419 km. Ifølge de sidste oplysninger er der 1093 deltagere til start. Det største antal er 470 som selvfølgelig kommer fra England, men ellers er der deltagere fra 33 forskellige nationer. Fra Danmark er der 20 tilmeldte, mens mere eksotiske lande som Indien, Taiwan og Brasilien stiller med henholdsvis 9, 8 og 6 deltagere. Det er både med spænding og frygt, jeg ser frem til starten. Det kræver mange timer i sadlen, at klare den distance, og det jeg frygter mest, er faktisk den uundgåelige ømhed og smerte i bagdelen. Jeg håber dog, at jeg kan gennemføre med en opdeling i etaper på henholdsvis 400, 300, 300 og 400 km med ca. 3 timers søvn mellem etaperne. Der er 21 kontrolsteder på ruten, og på de fleste steder skulle man kunne få mad og drikke og måske en måtte at ligge på, hvis der ellers er ledige pladser. Tidsgrænsen for løbet er 116 timer og min foreløbige plan A er at komme under 4 døgn. Det bliver nok svært, for ser man på resultaterne fra de tidligere løb, så er der virkelig mange deltagere, der bruger 100 – 116 timer for at gennemføre turen. Der er ingen tvivl om, at det bliver en hård omgang, så alle CCM-ere bedes krydse fingre for, at jeg kommer igennem.

Evt. interesserede kan følge min færd på cyklen på : www.londonedinburghlondon.com/rider tracking/rider no. J51.