

Le voyage à Paris en vélo

I 2012 kørte jeg sammen med Toftlund Cykelmotion til Paris, en tur på 1250 km fordelt på 7 dage. I efteråret 2013 blev jeg inviteret til et møde i Toftlund Cykelmotion, på dagsorden stod der Touren til Paris 2014. Jeg blev spurgt om jeg ville lave ruten samt bestille hoteller. På dette tidspunkt var vi 2 fra CCM nemlig Sten Vikkelsøe og jeg som havde tilmeldt os denne tur. Ruren blev lagt og hoteller fundet, en fin rute på 1250 km igennem Huy og La Roche – desværre blev turen aflyst på grund af manglende tilslutning.

Ikke langt tid efter fik jeg en opringning fra Erik Mølgaard, som havde hørt om vores strandede projekt til Paris. Erik havde modtaget en mail samme dag fra Audax Randonneurs Danmark med en invitation til en brevet på 1000 km fra Haderslev til byen Soissons som ligger i Nordfrankrig. ca. 120 km nordøst fra Paris. Turen finder sted i uge 30. Eneste betingelse er at man indbetaler kr. 100 for turen, husker pas og penge, og iøvrigt klarer sig selv. Man har hele 75 timer til denne tur. Hjemturen samt bagage er ligeledes ens egen udfordring.

Alternativt kan man købe en pakkelsøning som koster lidt mere, blot at tidskravet på 75 timer overholdes. Denne mulighed har vi valgt og den indbefatter aftensmad samt morgenmad, sove på hotel undersvejs i en seng, dog ikke den første nat da der skal cykles hele natten. En bil sørger for at transportere bagage fra hotel til hotel, og en bus med cykeltrailer sørger for hjemtransport af rytter og cykel. I tillæg får vi som velkomst til Paris et glas champagne, 2 dage i Paris og set afslutningen på Tour de France.

Ved starten som finder sted mandag den 21. juli kl. 21.00 fra Haderslev Kaserne udleveres vores stempelkort, som er det dokument der undervejs skal stemples på udvalgte steder, og vores bevis for at vi har fulgt ruten.

En Randonneur er en stifinder som klarer sig selv, og ofte kører alene efter kort. Der er i år foretaget den ændring, at filer nu kan downloades til GPS, og det er GPS-filerne som er den gyldige rute.

Som nævnt går starten fra Haderslev mandag aften den 21. Juli. Forinden kontrolleres det at de 22 deltageres lygter fungerer, samt at alle har reflexvest på. Vores bagage bliver pakket i en bil, som herefter køres til første destination tirsdag.

Ruten døgn 1.

Haderslev – Aabenraa – Flensburg – Glückstadt – Oldenburg – Branche (Osnabrück).
433 km samt 1200 hm.

Ruten døgn 2.

Branche – Enschede (Holland) – Venlo (Holland) – Lanaken (Maastricht/Holland).
297 km samt 750 hm

Ruten døgn 3.

Lanaken – Liege (Belgien) – Huy – Charleroi – Soissons (Frankrig).
300 km samt 2500 hm.

Ruten fredag 25. juli paradekørsel (samlet).

Soissons - Paris
120 km samt 850 hm

Ialt en tur på 1150 km samt 5300 hm.

Vi får således 2 dage i Paris til restitution samt set lidt af byen, og ikke mindst set afslutningen på Tour de France.

Søndag aften kører bussen imod Danmark og vi forventer at være i Haderslev mandag morgen/formiddag, formentlig trætte efter at have kørt i en bus hele natten.

Ud over at Erik og jeg tager turen som Randonneurs, kører en anden CCM'er også til Paris, idet Agnes Vesten starter fredag den 18. juli sammen med en gruppe med ankomst til Paris fredag den 25. Juli.

Efter hjemturen skulle det ikke undre mig at enten Erik eller jeg, laver en beretning om vores 1000 km brevet.

//Jørn E.